

Dekenaar Nieuws



Postadres: Dekenaat Maastricht, Keizer Karelplein 4,
6211 TC MAASTRICHT
Email: dekenaat.maastricht@gmail.com

Achtenveertigste jaargang, nummer 2, Zomernummer 2023: "Processies en Broederschappen"

Uitgave van het Dekenaat Maastricht

Redactie: dekenaatsbestuur

Verspreiding: via de parochies en per mail.
Wie graag Dekenaar Nieuws per mail wenst te ontvangen kan dit kenbaar maken door een mail te sturen aan: dekenaat.maastricht@gmail.com

Bestuur Dekenaat Maastricht:
Voorzitter: Deken J. Dautzenberg
Vicevoorzitter: Pastoor R. Schols
Secretaris: E. van Berlo
Penningmeester: Joep Ottenheim
Leden:
P. Geelen, R. Schoufs, W. Wolters

Bank ING:
IBAN: NL 37 INGB 0003 1526 30
t.n.v. Dekenaat Maastricht



Gouden priester-
schap van emeritus
pastoor Frans
Delahaije.



EVERARD DE JONG

Mooie rapportage op [rtvmaastricht](http://rtvmaastricht.nl) over 40-jarig priesterschap van pastoor De Jong en pastoor Tardier.

*Maria, als gij onze schreden geleidt,
schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd;
Dan landen wij veilig ter hemelse reë,
en danken u eeuwig, o Sterre de Zee.*



Het is halverwege juni als het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee haar vertrouwde kapel bij de basiliek verlaat om een bezoek te brengen aan de bewoners van woonzorgcomplex Envida Larisa aan het Polvertorenplein. Een feestelijke aangelegenheid voor zowel de bewoners en hun familieleden alsook voor het personeel en de vele vrijwilligers. Maar dit uitstapje van het bekende en geliefde genadebeeld van Onze Lieve Vrouw is alleen mogelijk door de toegewijde zorg van de Broeders van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Dank goede, trouwe broeders!

*Er zijn, Goddank, nog heel wat broederschappen in Maastricht. Soms zijn het zelfs grote groepen, vaker zijn het kleinere maar hechte gezelschappen. Zonder deze broederschappen zou kerkelijk Maastricht er anders uitzien. Vaak zijn het mensen die naast hun liturgische functies bij plechtige Missen en processies juist op de achtergrond zorgen voor hand- en spandiensten en niet zelden zijn de leden van broederschappen ook wel belast met een andere taak binnen de parochie of onze gemeenschap. Maar zoals bij veel verenigingen in onze tijd speelt ook de vergrijzing bij de broederschappen een grote rol. Daarom is in deze editie van het Dekenaar Nieuws veel aandacht voor de Broederschappen in ons dekenaat. Wellicht dat dit blad ook jongeren onder ogen komt. Praat er maar eens over en vraag jezelf af; waarom zou ik **niet** lid van zo'n broederschap worden? Waarom zou ik **niet** op deze wijze, in dit verband, mijn bijdrage aan het gemeenschapsleven leveren?*

Laten we onze broederschappen koesteren en in ere houden en met z'n allen zorgen voor waardering en goede samenwerking. Het komt onze (geloofs-) gemeenschappen enkel ten goede.

Deken John Dautzenberg



**Dekenaatsbestuur Maastricht-Meerssen
wenst jullie een fijne vakantie toe.**

De Roep van Joep



Als ik zo terugreken was Vääske zo'n twee maanden bij ons op dekenij toen we deftig bezoek kregen. Ik vond die kleine Bordercollie in het begin maar erg irritant en opdringerig. Opeens moest ik alles delen; aandacht, liefde, mijn baasje... heus het was niet leuk in het begin. Maar opeens was er een klik. Dat kleine ding wilde met mij spelen en ik nam mij voor om dat te doen. In ons contact merkte ik ook dat hij van mij wilde leerde en dat vond ik weer geweldig. Nu zijn we dikke vrienden. Toen het deftig bezoek arriveerde waren we net goed bevriend geraakt. Ons baasje had ons wel een en ander verteld maar hoe het precies zou gaan bleef een verrassing. Eindelijk was het zover, het was prachtig weer. We zaten buiten in de Tuin der barmhartigheid toen zich opeens

twee bestuursleden van de Broederschap van Sint Servaas meldden. Nee, ze waren niet in jacket en dat was alleen maar fijn want nu konden de heren met ons spelen zonder zorg te hebben voor hun mooie zwarte pak. Ja, wat kwamen ze doen? Er is een mooi gebruik om iedere pasgeboren Maastrichtenaar met een naam die afgeleid is van Sint Servaas een welkomstgeschenk aan te bieden. En dat kwamen ze brengen naar aanleiding van de komst van Vääske op de dekenij. Nou, je raadt het al. Vääske had alleen maar aandacht voor het speelgoed, ik kreeg ook wat lekkers en mijn baas een heerlijk biertje. Heus, het was een feestje daar in de tuin, dat zeg ik jullie. Is Vääske nou lid van de broederschap van Sint Servaas? Nee hoor! Is er wel een groeiende sympathie voor de broederschap? Natuurlijk! Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Slimme jongens, die broedermeesters. Maar zou Vääske echt lid kunnen worden? Ik denk het niet, maar ach, dat hoeft ook niet. Een trouwe hond hoort erbij, met of zonder officiële papieren. Daarom mogen wij samen bij de jaarlijkse BBQ meekomen. Mooi toch? Zelf heb ik veel sympathie voor de Broederschap van Sint Joseph van de Goede Dood. Opgericht in 1655! Heus, dat is lang geleden,

maar de Broederschap is er nog steeds, let maar goed op bij de processie op tweede Paasdag rondom de Slevrouwekerk. Weet je wat ik bijzonder vind? Ook vrouwen kunnen toetreden bij de Broederschap van Sint Joseph van de Goede Dood, evenals bij de broederschap van Sint Lambertus en de broederschap van de Zwarte Christus. Mooi. Is er ook een louter vrouwelijke broederschap? Ik weet het niet. Ik ken wel de meisjes die de gordel van Maria dragen. Mooie groep hoor! Ja, en ik ken ook groepjes Biddende Moeders. Zij komen trouw, vaak wekelijks, bijeen om samen te bidden voor alle intenties van de moeders. Heel goed en inspirerend, maar geen 'broederschap' in strikte zin. Ik zou zeggen; "Dames, vrouwen, meisjes...denk eens aan al die moedige vrouwen en neem haar tot patroon!" Maar weet wel dat "Maria" en "Barbara" al vergeven zijn en dat daar alleen maar mannen lid (kunnen) zijn. Enfin, ook dan nog keuze zat. Succes.

Veel broederschapsvreugde
gewenst,

d'r Joep



“Jao, Tanja, diech höbs us aon 't hart gelege.”

Een kortstondig ziekbed maakte een abrupt einde aan het zorgzame leven van mevrouw Tanja Olivers-Stegen. Ze wordt gememoreerd als 'Het gezicht van de Servaasbasiliek', ze was er bijkans altijd. Op kantoor, in of rondom de kerk. Niets was haar teveel, het woordje 'nee' kende ze niet. Met charme en discretie stond ze iedereen te woord; in de kerk, bij de VVV, bij de Heiligdomsvaart! Een ware ambassadeur van Maastricht. Wat een gemis voor haar familie, voor de stad, voor de kerk, en ook voor 'de Servaas'.



*Doe, blom vaan Nederlands landouwe,
Gegreujd op 't graaf vaan Sintervaos,
Bis weerdeg dobbel te besjouwe,
Gespiegeld in de blanke Maos.
'n Staar, de witste oet de klaore,
Besjijnt diech mèt häör straole zach.
En, um diech zuver te bewaore,
'nen Ingel hèlt bij diech de wach.
(Fons Olterdissen)*

Op haar rouwbrief lezen we de tekst van een minder bekende maar toch ook prachtige strophe van het mooie Maastrichts volkslied. Bij haar uitvaart werd het gezongen door de Cappella Sancti Servatii. De woorden galmden door de Lange Gang toen Tanja uitgeleide werd gedaan door de erehaag van broederschapsleden en een stoet dankbare parochianen, familie en vrienden. En wat zijn die woorden van Fons Olterdissen toepasselijk! Dank, lieve Tanja, voor zoveel. Wij koesteren de mooie herinneringen en wensen u alle goeds in de hemelse vrede. A Dieu, au revoir!

DE HAARDERGAANK

- een beetje historie -



De kerk van Borgharen kreeg in 1773 een relik van paus Cornelius; daaruit valt op te maken dat in die tijd de Corneliusverering in Borgharen al geruime tijd plaatsvond. Toen de paus in 1851 een volle aflaat toezegde aan eenieder die de kerk van Borgharen op 16 september (de sterfdag van Cornelius) bezocht, had dit tot gevolg dat de jaarlijkse 'Haardergaank', waarbij men biddend naar Borgharen liep, duizenden pelgrims trok. Het Corneliusoctaaf, met als hoogtepunt de Haardergaank van 16 september, duurde acht dagen en werd opgeluisterd met een kermis. Langs de weg naar Borgharen zaten oude vrouwtjes die noten verkochten aan de bedevaartgangers. Bij de kerk zaten vaak bedelaars. Cafeetjes waarvan er diversen alleen tijdens de septemberkermis open waren, serveerden koffie met pruimenvlaai.

Nu was het tijdens kermissen gebruikelijk dat er werd gedanst en dat er spelen werden gehouden, maar dat was een doorn in het oog van de autoriteiten die niet wilden dat het religieuze feest werd omkleed met allerlei wereldse gemakkelikheden. Om die reden verbood het gemeentebestuur in 1902 spel en dans op zondagen. Stormen van protest van de zijde der herbergiers waren het gevolg.

Daarom besloot men op zondag spel en dans toe te laten tot 21.30 uur en op maandag en dinsdag tot 22.30 uur. Deze coulante houding van gemeentewege had tot gevolg dat er in 1903 rond de septemberkermis de nodige vechtpartijen en baldadigheden door dronken personen waren. De gemeente nam daarna enkele maatregelen, onder andere door de veldwachter te vervangen.

Toen de kerk in 1906 een nieuwe relik van Cornelius kreeg, nam de toestroom van pelgrims nog meer toe. Tijdens de Eerste Wereldoorlog trok de Haardergaank jaarlijks omstreeks de 50.000 mensen. Toen het dorp tijdens het hoogtepunt van de Corneliusbedevaarten het hele jaar door vrijwel dagelijks werd bezocht door pelgrims, liet de pastoor een elektrische bel aan het altaar aanbrengen, zodat pelgrims hem konden waarschuwen als zijn diensten werden verlangd. Voor Borgharen was dit een absoluut novum, want elektriciteit was er verder niet in het dorp!

Het dansen tijdens de kermisfeesten bleef het gemeentebestuur een doorn in het oog, getuige een gemeentelijke verordening die dansen tijdens de kermis van 1946 verbood.

Nog in 1960 trok de Haardergaank 40.000 bezoekers, daarna daalde de belangstelling tot omstreeks de 7.000 in 1990. In 1975 bracht bisschop Gijsen een derde relik uit Rome mee. In dat jaar werd Cornelius de patroonheilige van de parochie. Tot op de dag van vandaag - en dus ook dit jaar - wordt de Haardergaank medio september gehouden, al is het op een meer bescheiden schaal.

Uit: Frank Janssen, Borgharen van A tot Z, Maastricht 2015



BROEDERSCHAP VAN SINT LAMBERTUS EN PAROCHIANEN UIT HENGELO

Zondag 14 mei. De ochtendnevel doet niet vermoeden dat vandaag Maastricht in haar volle glorie gaat stralen voor Sint Servaas.

De eerste kerkgangers spoeden zich in hun *sjoenste*

pekskes en klèttekkes naar de basiliek van de feesteling.

Het kan wel eens druk worden. Servaas roept

vandaag pelgrims van

heinde en verre. Zo ook een

groep parochianen van de

Sint Lambertusbasiliek uit

Hengelo. Voor hen gaat

vandaag een grote wens in

vervulling. Eens een

kerkelijke feestdag beleven

in onze stad. Zij zijn

gekomen op uitnodiging van

de Broederschap en de

Dragers van Sint Lambertus, met

wie ze warme

banden onderhouden.

Grameer luidt. De Hoogmis ter ere

van Sint Servaas gaat zo beginnen.

Terwijl de Cappella Sancti Servatii

de intrada zingt, leidt een stoet

van mantels en rokkostuums de

geestelijkheid naar het

altaar.

Deken Dautzenberg heet iedereen

welkom en vernoemt daarbij bijzonder de komst van

de Hengeloërs.

Een eerste emotie voor hen en er zullen nog vele

volgen.



Kijk ook eens op onze nieuwe website
www.rkmaastricht.nl

De Eucharistieviering, plechtig en devoot.

De prachtige gezangen, soms ingetogen, dan weer uitbundig. Zo wordt met Sint Servaas ons geloof gevierd.

Na de mis is er nog even tijd de Noodkist te bewonderen en het graf van Sint Servaas te bezoeken.

Buiten wacht onder een stralende zon de processie al.

Deze bekijken is mooi, maar meelopen is natuurlijk

nog veel mooier. Dus begeleiden Hengelo en

Maastricht in broederschap het borstbeeld van

Lambertus naar de Onze Lieve Vrouwebasiliek. Achter



Broederschap Sint Lambertus in het nieuw



hen vult Fanfare Sint Servatius Biesland de straten met de schitterende klanken van oude processiemarsen.

Is er in Maastricht een

mooiere dag dan deze?

Onze gasten kunnen amper

hun indrukken verwoorden

en ja, zelfs verhuizingen

worden overwogen.

Na een gezamenlijke lunch

wordt het voor hen al weer

tijd om de terugreis aan te

vatten, echter niet voordat

ons als dank een

traditionele Krentenwegge wordt

aangeboden, een soort krenten-

brood van wel 1 meter lang.

Die zal zeker gaan smaken.

En Maastricht? De stad toont

's middags een heel ander gezicht

en is weer overgegaan tot de orde

van de (zon)dag. Sint Servaas lijkt

alweer vergeten, teruggetrokken

binnen de dikke muren van zijn

kerk. De processie heeft plaatsgemaakt voor horden

kooplustigen, die gehaast hún heiligdommen

bezoeken.



Deken Dautzenberg dankt Dhr. Sjo Smeets voor het organiseren van 25 jaar sacramentsprocessies. Hij overhandigt hem tijdens het gezellig samenzijn in de Pandhof van de Sint Servaas een mooi aandenken.

DRAGERSGILDE H. ANTONIUS VAN PADUA TE SCHARN OP PELGRIMSREIS NAAR PADUA

Het Dragergilde St. Antonius van Padua te Scharn is een van de Maastrichtse gilden die cultuurkerkelijke tradities in een vriendschappelijk samenwerkingsverband in stand houdt .

Het Gilde werd in 1998 opgericht onder de bezielende leiding van wijlen Pastoor Ed Houben en bestaat momenteel uit 21 leden.

Het meer dan 200 jaar oude houten beeld van de H. Antonius wordt door de Draggers niet alleen in eigen parochie 'gedragen', maar het gilde neemt jaarlijks ook deel aan o.a. Stadsprocessie en zo mogelijk ook aan processies van Amby, Wyck, Heer en Heugem. En wij zijn deelnemers van het eerste uur aan de Kruusweeg op Goede Vrijdag in Maastricht.

In 2008 werd er ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan een bezoek gebracht aan de stad Padua, op de plek waar H. Antonius gestorven en begraven is. En waar ook de 'aartsbroederschap' van de H. Antonius gevestigd is. Onze bezoeken en hun tegenbezoeken hebben geleid tot een warme 'broederschap'. Inmiddels namen wij gezamenlijk deel aan de grote jaarlijkse Processies in Padua en aan de Heiligdomsvaarten in Maastricht.



Ook dit jaar op 12 juni hebben wij Padua weer bezocht, voor het eerst samen met onze kapelaan/aalmoezenier Slaven Brajkovic. Wij hebben o.a. deelgenomen aan de avondprocessie in Arcella, stadsdeel van Padua waar Antonio in 1231 gestorven is. Op 13 juni liepen wij samen met de Arciconfraternita di Sant'Antonio di Padova in de grote Processie vanuit de basiliek door de straten van Padua, aanschouwd door duizenden pelgrims uit Europa, Azië en Zuid-Amerika. Voorafgaand aan deze Processie waren er 5 druk bezochte Heilige Missen. Steeds weer opnieuw zijn wij vanuit onze Nederlandse katholieke situatie diep onder de indruk hoe op deze plek duizenden hun devotie betuigen aan H. Antonius en hier hun geloof tonen en bidden in de nabijheid van het graf van de H. Antonius.

Naast het religieuze aspect van onze Padua-reizen is er ook tijd voor ontspanning en cultuur. Zo bezochten we in de afgelopen jaren de prachtige steden Venetië, Verona en Vicenza.

Wij hopen onze gedenkwaardige pelgrimage naar Padua nog vaak te kunnen herhalen maar daar kleeft een grote 'maar' aan. De gemiddelde leeftijd van onze leden stijgt en dat heeft tot gevolg dat door lichamelijke ongemakken minder leden kunnen dragen. En helaas zijn ons 2 leden in 2020 en 2023 op te jonge leeftijd overleden. In het belang van ons Dragergilde, de parochie van Scharn en de stad Maastricht is het dringend noodzakelijk om jongere leden te kunnen begroeten.

Wij doen dan ook een oproep aan mensen in Maastricht en omgeving om contact met ons te leggen voor meer informatie.

Dat kan door een mail te sturen aan willy.magermans@planet.nl .



Kijk ook eens op onze Facebook pagina:
<https://www.facebook.com/AntoniusvanScharn>

DRAGERSGILDE H. WALBURGA AMBY

Het Dragersgilde H. Walburga uit Amby is opgericht in 2010. Onze toenmalige Eerwaarde Pastoor Hans Janssen van onze H. Walburga parochie zou het mooi vinden wanneer een Dragersgilde uit Amby zou meetrekken in de Heiligdomsvaart van 2011.



In 2010 zijn we met een groep uit Amby meegetrokken in de processie van Scharn, met geleende kleding van de St. Servaas, om alvast een beetje te wennen aan het dragen van het beeld van onze H. Walburga. De maanden hierna zijn we ons verder gaan oriënteren en kwamen uit bij het Dragersgilde H. Petrus te St. Pieter en daar heeft het bestuur ons verdere informatie gegeven over het oprichten van een Dragersgilde en heel belangrijk, aanschaf gewaden.



Na het uitzoeken van stof, in de kleuren passend bij het beeld van de H. Walburga, is een naaiatelier voor ons aan de slag gegaan en dit alles met een mooi resultaat, vinden we nog steeds.

De wens van Pastoor Janssen is uitgekomen en in 2011 liepen we mee in de Heiligdomsvaart samen met Pastoor Janssen.

En ook in 2018 waren we als Dragersgilde H. Walburga in de Heiligdomsvaart van Maastricht aanwezig.

In 2015 hebben we een replica laten maken van het H. Walburga beeld, dit omdat het originele beeld veel te kostbaar is om telkens mee naar buiten te trekken.

Tevens is het originele beeld ook een stuk zwaarder dan de replica.

Wanneer we meelopen in een processie krijgen we telkens weer veel aandacht van fotograferende mensen en dit komt voornamelijk door de uitstraling welke de H. Walburga heeft en daar zijn we best een beetje "gruuts" op. Ons Dragersgilde telt momenteel 20 leden maar, helaas kunnen twee leden door lichamelijk ongemak niet meer dragen en zou het fijn zijn, mochten zich enkele leden willen aanmelden na het lezen van dit stukje. We trekken viermaal mee in processies en wel de volgende, Stadsprocessie, processie in Heer en Heugem en uiteraard in ons eigen dorp Amie.

*Math Nulens, Secretaris Dragersgilde
H. Walburga, Amby.*

Dekenaal Nieuws vraagt uw steun!



Om dit infoblad en de website in stand te kunnen houden,
doen wij een beroep op uw financiële steun.

U kunt uw vrijwillige bijdrage storten of overschrijven op: NL 37 INGB 0003 1526 30 t.n.v.
Dekenaat Maastricht onder vermelding van Dekenaal Nieuws.

Het Dekenaal Bestuur dankt u voor uw bijdrage.

<https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/> website: www.rkmaastricht.nl

Wij verzoeken u vriendelijk om kopij en fotomateriaal digitaal aan te leveren via dekenaat.maastricht@gmail.com.



ANDY GARCIA OP 3 JUNI TOT PRIESTER GEWIJD

Andy Garcia (30) werd op 3 juni 2023 in de Kathedraal in Roermond tot Priester gewijd. Sinds oktober 2022 is hij al werkzaam als diaken in de parochiefederatie Oost.

Hij is afkomstig uit een gezin van 3 kinderen. Hij is de oudste en heeft nog 2 zussen. Geboren in Amerika en op 7 jarige leeftijd met zijn Mexicaanse ouders verhuisd naar Colima. Hij sprak alleen Engels en thuis wel wat Spaans, maar de overgang naar Mexico was best moeilijk voor hem. Andere cultuur en een nieuwe taal leren. In zijn jeugd woonde hij in een kinderrijke buurt en had snel contact met buiten spelen de kinderen en door school in zijn nieuwe woon-omgeving in een buitenwijk van de stad.

Zijn vader runt samen met diens broer een grote plantage van Papaja bomen, waarvan de vruchten naar Amerika werden geëxporteerd. Op 15 jarige leeftijd moest hij al veel meehelpen in het bedrijf. Zijn jeugd was best roerig door de gezinsituatie en zijn vader zag hij bijna nooit. Hij begon na te denken over het leven en wat wil ik nu eigenlijk en waarom loopt mijn leven nu zo? Zijn ouders waren niet zo gelovig. Zijn vader was ineens 3 maanden weggeweest en toen hij terugkwam legde hij uit waarom hij weg was gegaan. Zijn vader gaf aan dat het leven soms niet zo gaat als je wilt en hij het vertrouwen weer terug had gevonden door het geloof, toen begon bij kapelaan Andy Garcia het besef te komen dat er meer op aarde is. Zijn familie werd geloviger en hij ging meer om met jongeren die ook zijn mening deelden. De eerste signalen van zijn roeping kwamen naar voren.

Maar hij droomde van een gezin en kinderen en heeft een relatie gehad op 17-jarige leeftijd van 1,5 jaar met een leuke vriendin. De roeping was een beetje op de achtergrond



geraakt. Maar in 2011 werd hij gevraagd om mee te gaan naar de Wereldjongerendagen in Madrid. Er werd bij deze bijeenkomst gevraagd wie wil priester worden. De roeping openbaarde zich toen zo sterk bij hem, dat hij nu zijn roeping wilde gaan volgen. Zijn vader had het hier best moeilijk mee daar hij de oudste zoon in het gezin was en er nu geen opvolger in het bedrijf was. Maar hij is nu trots op hem, want hij ziet elke keer als hij Mexico bezoekt dat hij gelukkig is en dit de goede keuze voor hem is geweest.



Altijd zal de optie open blijven staan, dat mocht hij zich ooit bedenken zijn vader hem altijd zal steunen in zijn keuze. Voordat hij aan deze roeping mocht beginnen, moest hij eerst in Mexico 1 jaar stage lopen bij een priester in

een parochie om te ontdekken is dit nu wat ik wil. Hij heeft hier al veel geleerd. Hoe alles in zijn werk gaat en met welke soorten mensen en situaties je te maken kunt krijgen. Dit was al een goede leerschool. Op 19 jarige leeftijd nam hij deel aan een bijeenkomst van het Neocatechumenaat in Rome, voor jongeren die priester willen worden, en via loting dan bij een Seminarie worden geplaatst. Kapelaan Andy Garcia is geplaatst in het bisdom Roermond en zal hier ook zijn hele leven werkzaam blijven.

Hij kon goed leren, had nl. vroeger International Business willen gaan studeren, maar dat is er niet van gekomen. Wat hem het meeste tegenviel bij zijn eerste jaren in Nederland, is de heimwee en de verandering van taal en cultuur. Hij probeert 1x per jaar op vakantie terug te gaan naar Mexico. In zijn vrije tijd speelt hij wat gitaar en gaat graag sporten.

Zijn roeping: Door zijn eigen levenservaring mensen inspireren om met Christus in contact te komen en het geloof uit te dragen.



Vanaf de Vastentijd tot en met Pinksteren zijn we in totaal zes keer met de kinderen bij elkaar gekomen om de mooie verhalen van de feest- en gedenkdagen in die periode te beluisteren en er vervolgens prachtige kunstwerken van te maken. Zo hebben we naar het verhaal van Palmpasen geluisterd en met aardappelstempels de intocht van Jezus in Jeruzalem uitgebeeld. Bij Witte Donderdag hebben we een hele mooie tafel gedekt en broodjes van zoutdeeg gemaakt. Goede Vrijdag is als stripverhaal uitgebeeld en bij het vieren van Pasen stond het verhaal van de Emmaüsgangers centraal (en alle kinderen hebben zichzelf geschilderd met Jezus in hun midden). Hemelvaart laat natuurlijk een wolk zien die Jezus omhult wanneer Hij opstijgt naar Zijn Vader en het vuur van Pinksteren zorgt ervoor dat alle monden iedereen in zijn eigen taal kunnen aanspreken. Stuk voor stuk prachtige verhalen en zo mogelijk nog mooiere kunstwerken.

**Julie zijn meer dan welkom.
Parochies Annajozeflambertustheresia**

Pelgrimage Lourdes

– dinsdag 19 t/m woensdag 27 september 2023 –



Veel mensen willen dolgraag eens naar Lourdes, maar weten niet goed hoe ze dit moeten aanpakken. Via het Huis voor de Pelgrim organiseren wij een pelgrimage voor alle parochianen van het Dekenaat Maastricht en omstreken naar Lourdes van dinsdag 19 tot en met woensdag 27 september 2023 (reisleider Jan Janssen).

Dit is een 9-daagse busreis. Deze busreis gaat op de eerste dag via Amiens naar Lisieux (2 overnachtingen). De tweede dag bezoeken we de basiliek en het klooster van de H. Theresia. Op de derde dag in de middag komen we aan in Lourdes. De terugreis gaat via Nevers (1 overnachting). Daar bezoeken we het klooster waar Bernadette gewoond heeft en ze ligt opgebaard. Op de negende dag zijn we terug in Nederland. Deze busreis is alleen geschikt voor mensen die géén zorg nodig hebben en goed ter been zijn. Er kunnen maximaal 50 parochianen mee.

De kosten voor deze reis zullen ongeveer € 995,00 per persoon zijn (toeslag € 240,00 voor een eenpersoonskamer). We verblijven in een goed 3-sterrenhotel op basis van vol pension.

Voor meer informatie over deze reis kunt u contact opnemen met het parochiekantoor OLV en Sint Pieter (Sint Willibrordusstraat 12, 6212 CB Maastricht), info@parochiesintpieter.nl of tel. 043-3214694.

Heeft u interesse om mee te gaan, vraag dan een aanmeldformulier aan bij het parochiekantoor OLV en Sint Pieter.



Werkgroep Lourdesreis

God formed us.
Sin deformed us.
The Bible informs us.
But Jesus transforms us.



DEKEN HANNEMAN STICHTING

De Deken Hanneman Stichting werkt in Maastricht en koppelt betrouwbare vrijwilligers aan mensen die wat extra hulp nodig hebben in hun thuissituatie.

Denk aan klusjes in huis, dingen regelen, gezelschap enz.

Dit kunnen we alleen doen met TOP vrijwilligers, dus meld u snel aan als u ook een paar uurtjes per maand vrij wil maken voor een ander!

<https://dekenhannemanstichting.nl/home.html>

REGLEMENT VAN DE
AARTSBROEDERSCHAP VAN
HET ALLERHEILIGSTE
SACRAMENT 3 MEI 1441

VERNIEUWD 1986



Sint Mathiaskerk Maastricht



Silveren plaquette van de
Sacramentsbroederschap.



Broederschap van het Allerheiligste Sacrament

Secretariaat:

*Reglement voor de Aartsbroederschap van
het Allerheiligste Sacrament des Altaars
in de Parochie van St. Matthias.*

*Het H. Sacrament des Altaars is het grootste wonder
van Gods Almacht en Liefde. Dit is de basis voor
de Broederschap. Vender genoemd "B.S."*

*Doel: Het bevorderen van de eerbied voor het H.S.
door middel van het opluisteren van erediensten.
Door dienstverlening in kerk en parochie.*

*De B.S. werst geen beperkingen op te nemen in dit
reglement, maar alles te doen, wat wenselijk en mo-
gelijk is, binnen de bovenstaande doelstelling.*

*De B.S. is voor haar werkzaamheden te zien als een
aanvulling op de taak van de Geestelijke leiding en
het kerkbestuur.*

*Middelen: Het belangrijkste middel is de persoonlijke
nadrukkelijke aanwezigheid, als gelovig mens,
in de eigen leefomgeving. Hieronder valt tevens te
verstaan, deelname aan activiteiten van de B.S.
De persoon moet door de omgeving als zodanig
kunnen worden aangesproken. Een lid zal dus
altijd in de geest van de R.K. kerk en haar
plaatselijke vertegenwoordiger functioneren.*

-2-

*Contributie: jaarlijks vast te stellen. Andere
inkomsten zoals giften, donaties e.d.
De B.S. kan ook niet leden aantrekken voor het
verrichten van taken.*

*Uitgaande van de basis van de B.S. zoals bovenver-
meld, zal de B.S. een religieuze organisatie zijn.
De in de aanhef van deze regeling gebruikte officiële
benaming zal in het gebruik worden afgekort tot
"Broederschap van het Allerheiligste Sacrament".
In de interne stukken en correspondentie tot "B.S."*

Organisatie: Erevoorzitter; de Z.E. Hn. Pastoor.

1. Hij kan optreden bij het ontbreken van de voorzitter
2. Op verzoek van het bestuur.
3. Op verzoek van een meerderheid der leden.
4. Bij het niet meer functioneren van de B.S. kan hij die maatregelen nemen, die leiden tot conservering van geldmiddelen en goederen van de B.S. om ze later weer in de geest van de B.S. aan te wenden.
5. Hij bevestigt schriftelijk de benoeming van het bestuur dat door de leden is gekozen. (bij normale meerderheid.) De leden worden door hem benoemd op voordracht van het bestuur.
6. Hij is gerechtigd een benoeming te weigeren of in te trekken, zonder opgaaf van redenen. De rechtmatigheid kan, op verzoek van het bestuur aan een hogere instantie worden voor-gelegd. Deze uitspraak is bindend.

-3-

7. De onder 5 en 6 genoemde bevoegdheden kan hij tijdelijk aan de voorzitter delegeren.

Voorzitter: Deze functie zal bij voorkeur door een kerkmeester worden waargenomen. Hij dient de leiding op zich te nemen en de contacten te onderhouden met pastoor en kerkbestuur.

Secretaris: Hij verzorgt de administratie.

Penningmeester: Deze beheert de financiën.

Bestuursleden: Naan behoefte aan te trekken.

Buiten de vervanging van de erevoorzitter en de voorzitter zoals eerder is geregeld, zal bij het wegvallen van een van de vier eerste bestuursleden, voor kortere of langere tijd, bij de eerstvolgende vergadering van het bestuur, door hen een vervanger worden aangewezen.

Jaarlijks zal de B.S. een jaarvergadering houden. Het bestuur zal dan verslag doen van de gedane activiteiten en een financieel overzicht geven.

Overige zaken zullen bij besluit op de vergadering worden geregeld en kunnen regelmatig naar behoefte worden aangepast.



Pastoor Gerard Hover is op 10 mei jl. 75 jaar geworden.

PROCESSIONS IN MAASTRICHT 2023



Burgemeester Penn
altijd aanwezig, nu
voor de allerlaatste
keer.



Helaas kon dit beeld van Sint Servaas dit jaar niet meegaan i.v.m. renovatie. Ook de hiemel is te kwetsbaar en te zwaar. Broederschap van Sint Servaas zoekt jongemannen die kunnen helpen.

Op zondag 11 juni werd in **Oud-Caberg** ook weer de traditionele Sacramentsprocessie gelopen.

Jong en oud liepen of fietsten mee met deze in zon overgoten kleine processie.

Veel dank aan Fons Gillissen om zijn erf van de boerderij beschikbaar te stellen voor een mooie tussenstop en voor het geven van de zegen door pastoor Schols bij dit rustaltaar.

Heel goed dat er voor iedereen water werd uitgedeeld.



Bronprocessie in de Federatie Johannes Paulus II en Federatie Anna / Jozef / Theresia en Lambertus i.o.

Op zondag 7 mei vond de bronprocessie plaats in Biesland. We trokken vanuit de Theresiakerk naar de bron van St. Servaas. Het weer dreigde eerst niet mee te werken, maar dat kwam toch helemaal goed. De gebeden werden verhoord en het was stralend weer. Bij de bron deed kapelaan Vincent Kumar zijn eerste H. Mis, wat het geheel nog feestelijker maakte. Deze werd opgeluisterd door het koor van de St. Servaas en de Fanfare St. Servaas. We konden echt genieten van de muziek. De kapelaan genoot natuurlijk nog meer, toen hij een lied hoorde uit zijn geboortestreek in zijn moedertaal. Alle broederschappen en dragersgilden, fanfare en iedereen die het tot een mooi feest heeft gemaakt, dankjewel.



**BRON
VAN
SINT SERVAAS
IN
BIESLAND**



Op zondag 18 juni, trok de processie weer door Wolder

Om 09.00 uur was de H. Mis en daarna trokken we met Onze Lieve Heer over de Tongerseweg en via Campagne weer terug naar het kerkplein. Beide harmonieën waren goed vertegenwoordigd en lieten zich van hun beste kant horen.

De communicantjes genoten van de aandacht en hun eerste communie. Het traditionele samenspel van beide harmonieën op het kerkplein zorgde weer voor goedkeurende reacties. Vervolgens werd Mattie Kerkhofs in het zonnetje gezet en ontving hij de penning van Wolder voor zijn verdiensten voor de gemeenschap. Door het drukkend warme weer werden er de nodige pintjes genuttigd en als klap op de vuurpijl werd de drumband nog gefêteerd voor hun titel op NK.



Dhr. Mattie Kerkhofs ontving de penning van Wolder.



Nadere informatie vindt u op:
<https://parochieclusterlimbricht.nl/jeugdwerk-st-jozef/>



WERELDJONGERENDAGEN 2023

Paus Franciscus nodigt alle jongeren uit voor de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon. Duizenden jongeren gaan op weg met het thema dat Paus Franciscus heeft aangereikt voor de WJD 2023: **Maria stond op en ging met spoed** (Lucas 1,39).

Vanuit Nederland gaan 100 jongeren (16-30 jaar) samen op reis. De reis begint al bij vertrek vanuit Nederland en niet pas in Lissabon. De Nederlandse bisdommen organiseren samen deze reis. Het programma is breed waarin vieren, bidden, zingen, eten, sporten, je geloof verdiepen, samen lol maken en nieuwe mensen en culturen leren kennen allemaal een plaats krijgen. Laten we onze jongeren met ons gebed begeleiden en hen bij terugkomst de ruimte geven om hun geloof met ons te delen.

Slevrouwe in Larisa



Op het hoogfeest van het Heilig Hart van haar Zoon ondernam het genadebeeld van Slevrouwe een klein reisje, een paar straten verderop, naar woonzorgcomplex Larisa. Het dragersgilde van Onze Lieve Vrouw, alsook leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw zorgden voor een veilige en plechtige rondgang. Na een feestelijke Mis op de begane grond volgde nog een apart bezoek aan afdeling 1 en 2. Telkens kregen de bewoners de gelegenheid om met het ontvangen troostdoekje de mantel van Maria aan te raken. Het was telkens een bijzonder moment voor de bewoners. Ondertussen werd er gezongen, gelachen en hier en daar werd een traan weggepinkt. Een stukje hemel op aarde, even maar, maar lang genoeg om er dankbaar op terug te zien.
Enkele foto's getuigen ervan.

BEDEVAART NAAR KEVELAER WOENSDAG 20 SEPTEMBER



Wat is de geschiedenis van deze plaats. Het is niet zo dat Maria hier is verschenen, maar toch heeft ze een bijzonder plaats gekregen in deze bijzondere stad. Sinds 1642 staat er in Kevelaer een prentje van Maria de Troosteres der Bedroefden centraal.

De marskramer Hendrick Busman (1607-1649) heeft in een droom de opdracht gekregen om een kapelletje te bouwen. Hij gaf hieraan gehoor nadat zijn vrouw hem vertelde dat haar het prentje werd aangeboden om dit te kopen. Op 1 juni 1642 begon hij met het bouwen op het kruispunt van de weg Geldern/Kleef in de Kevelaerer Heide bij het hagelkruis. Al gauw kwamen er pelgrims en werden er genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk, tijdens een synode in Venlo, gehouden in het klooster ter Weide. Op het pleintje staan nu twee kerken en een kapelletje. In 1645-47 werd een bedevaartskerk gebouwd, de huidige Kaarsenkapel. In 1654 werd om de bidzuil een barokke koepelkapel gebouwd, de genadekapel. De grote Mariabasiliek verrees in de 19e eeuw en werd in 1923 tot basiliek verheven.

We vertrekken vanuit de kerk van Oud Caberg en de kerk van Malberg. De kosten inclusief warme maaltijd zijn €42,50. U kunt zich opgeven middels de aanmeldingsformulieren die in de kerk liggen of op het parochiekantoor. Wij willen u vragen om een ingevuld aanmeldingsformulier en het bedrag bij het parochiekantoor af te geven. U kunt het aanmeldingsformulier ook per mail aanvragen op het volgende mailadres: diakenbekker@jpmaastricht.nl

SCHULDHULPMAATJE

Samen lukt 't, dat is waarin SchuldHulpMaatje vast in gelooft en in vele gemeentes in ons land ook zo blijkt. Als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Helaas merken we als parochies dat een heel aantal mensen in deze situatie zit.



Daarom zijn we aan de slag gegaan met Schuldhulpmaatjes Nederland om ook in Maastricht dit te kunnen aanbieden. Door als kerken bij hen aan te sluiten zijn we verzekerd van professionele hulp en ondersteuning. De schuldhulpmaatjes krijgen voordat ze aan de slag gaan een driedaagse training. We proberen dit hier in Maastricht aan te bieden, zodat u geen lange reistijd heeft. Indien u mensen wilt bijstaan die alleen staan in hun schulden en daardoor vaak in isolement raken en geen kant meer op kunnen. Als u hen terzijde wilt staan, dan zijn wij naar u opzoek. Meld u zich aan bij pastoor Schols en hij zal u in contact brengen met een coördinator die u in het traject verder zal begeleiden. We hopen dat er velen zijn die willen helpen. We kunnen als kerk toch niet blijven toekijken zonder onze handen uit de mouwen te steken. Christus was er voor de armen, laten we daarom als christenen ook voor hen zorgen. Ze hebben onze hulp hard nodig.

Mailadres pastoor Schols; pastoor@jpmaastricht.nl, tel. 0651586223. Meer informatie kunt u ook vinden op de website: <https://schuldhulpmaatje.nl/>

Laten we er samen de schouders onder zetten. U bent hard nodig.

Kerkenvisie Maastricht Raadsctie. Economie & cultuur
7 juni 2023

KATHEDRAAL DENKERS | Hylkema Erfgoed Advies en Ontwerp | Gemeente Maastricht

Achtergrond

De gemeente Maastricht heeft het initiatief genomen om een kerkenvisie op te laten stellen, gebaseerd op een rijksuitkering (voor Maastricht) van €75.000, die daarvoor is aangevraagd en toegekend. In april 2022 is de aanbesteding voor het onderzoek gestart. De aanbesteding is afgerond in januari 2023 en Hylkema Erfgoed heeft deze aanbesteding gewonnen, in samenwerking met onderaannemer Kathedraaldenkers. Beide bedrijven zijn zeer ervaren in dit soort onderzoeken en hebben veel Nederlands referentiemateriaal.

Doel van de kerkenvisie is om te komen tot een gedragen visie met betrekking tot het behoud en hergebruik van in de toekomst leegkomende kerkgebouwen en gebedshuizen.

Interesse? Klik op de link en u krijgt de presentatie te zien die onlangs aan de raadscommissie is getoond.
<https://maastricht.parlaeus.nl/.../pdc...>

Vluchtelingenproject (Refugee Project Maastricht)

Aan het Keizer Karelplein 5 is altijd veel te doen. Er zijn activiteiten voor de jeugd, er klinkt muziek, er worden taallessen gegeven en nog veel meer. Hier in hartje Maastricht is het Vluchtelingen Project Maastricht gehuisvest.

Dit Refugee Project Maastricht (RPM) gelooft dat ieder mens iets waardevols te bieden heeft.

En dat mee mogen doen de beste manier is om je ergens thuis te voelen. RPM bouwt daarom bruggen tussen nieuwkomers (vluchtelingen, statushouders), lokale inwoners en (internationale) studenten.

Jongeren en vluchtelingen al 8 jaar samen aan zet

RPM is een jongerenproject dat sinds 2015 bestaat en onder het studentenpastoraat The InnBetween valt. Met steun van de gemeente Maastricht, de Universiteit Maastricht, en de InnBetween zette RPM in 2015 de eerste stappen door het leggen van contact met de nieuwkomers. Sindsdien organiseren jongeren van Universiteit Maastricht, de Hogeschool Zuyd, het Vista College en het United World College ruim 25 projecten en activiteiten per week voor én met vluchtelingen. De jongeren en vluchtelingen zijn samen verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van de activiteiten.

Veel soorten activiteiten en 1500 deelnemers per maand

Het aanbod aan activiteiten is zeer veelzijdig. Denk hierbij aan het aanbieden van taallessen, CV workshops, maar ook krijgen vluchtelingen de kans om eigen initiatieven te ontplooiën. RPM laat zich leiden door de behoefte en de unieke kwaliteiten van iedere vluchteling zelf. De afstemming tussen student en vluchtelingen vindt voortdurend plaats door beide doelgroepen actief te betrekken bij de planning en organisatie van de activiteiten.

In 2022 is het aantal vrijwilligers bij RPM gestegen van 75-100 naar meer dan 200. Hiervan is 10 % vluchteling. Hierdoor kan RPM meer activiteiten organiseren en beter voldoen aan de gestegen vraag in Maastricht. Maandelijks komen er ongeveer 1500 deelnemers naar de activiteiten.



Highlights

RPM organiseert zoveel activiteiten dat het moeilijk is om enkele eruit te lichten, zonder de rest tekort te doen. Toch willen we een aantal activiteiten benoemen:

- RPM werkt samen met Crisis Noodopvang locaties (CNO's), waaronder **CNO Mariënwaard**. Denk hierbij aan kleding inzamelingsacties (samen met het United World College), fundraising (om vervoerskosten te dekken) en het betrekken van de vluchtelingen bij alle RPM activiteiten (inclusie).
- Het **K5 Buurthuis** is een uniek concept omdat het gerund wordt voor en door (internationale) studenten en vluchtelingen samen.
- Wat doe je als je met kinderen in een AZC of CNO woont en geen geld hebt om een feestje of kadootjes te geven? De populaire maandelijkse **Kids Birthdays** zijn in 2022 ontstaan als initiatief om vluchteling families de kans te geven om de verjaardagen van hun kinderen tot 12 jaar gezamenlijk te vieren.
- Vluchteling tieners zijn een moeilijk bereikbare doelgroep, met name meisjes. Ze ervaren isolatie en depressie. In 2022 is RPM gestart met de **Teenage Girl Club**, waarbij een groep meisjes samen wekelijks leuke dingen doen, zoals Henna of schaatsen op het Vrijthof.
- RPM werkt ook met sponsors. Zo is in 2022 gestart met een wekelijks Boulderings programma, waarvan de kosten (materiaalhuur, locatie) volledig worden gesponsord door **Radium Boulders**.

De processie van Waalsen-Moorveld

Afgelopen zondag 11 juni was het zover. De Sacramentsprocessie van de parochie Onbevlekt Hart van Maria te Waalsen-Moorveld stond op de agenda.

Deze processie heeft een rijke traditie. In de voorbereiding op de processie is een grote rol weggelegd voor de verschillende buurtverenigingen binnen Geulle-Boven. De grens van de parochies onder- en boven Geulle ligt van oudsher bij de spoorlijn. De processie van de parochie in Waalsen-Moorveld doet 4-jarlijks de 4 verschillende buurten van Geulle-Boven aan.



In een tijd van individualisering en ontkerkelijking is het niet altijd gemakkelijk om de processie in de huidige vorm in stand te houden. Immers in de voorbereiding zijn vele vrijwilligers nodig, denk aan het leggen van zandfiguren, het plaatsen van de processiepaaltjes, het smeren van broodjes, aankleden locatie, geluid etc. Ook de vergrijzing binnen de kern Geulle-Boven helpt hierbij niet mee.

Toch is het belangrijk dat de processie in stand blijft, namelijk geeft zij getuigenis van ons geloofsleven op straat en staat zij symbool voor een levende Christus die ons hele leven met ons meetrekt, van wieg naar graf. Deze rijke traditie willen wij doorgeven aan toekomstige generaties.



In de processie hebben ook de communicantjes en hun ouders een grote rol. Immers in Geulle is het traditie dat de vaders van de communicantjes van dat jaar de Hemel (het Baldakijn) en de lantaarns (flambouws) dragen. Dit is een slimme keuze omdat je op deze manier altijd verjonging binnen de processie krijgt omdat de ene generatie de andere generatie letterlijk opvolgt. Dankbaar zijn wij dan ook voor de vele vrijwilligers die tijd vrij maken voor het organiseren van de processie en ook zijn we dankbaar voor de grote groep communicanten uit de Geulse gemeenschap van dit jaar, namelijk 9 stuks. Ook de Blauwe zusters leveren met hun komst naar de gemeenschap een belangrijke bijdrage aan de revitalisering van de parochie in het geheel en de processie in het bijzonder. De Blauwe Zusters weten met hun speelse omgang met kinderen het geloof laagdrempelig over te dragen op een nieuwe generatie Katholieken. Hoop voor de toekomst dus! Maar voor het moment nog voldoende werk aan de winkel. Als het aan de vrijwilligers van de parochie Waalsen-Moorveld ligt, trekt de processie tot in lengte van jaren uit en hoeven wij nooit te zeggen,

"Wiste nog, wat waar ut sjwan...."

Processies en broederschappen, godslampjes buiten het kerkgebouw

In de vorige eeuw veranderde veel, bijvoorbeeld in de voedselvoorziening, gezondheid, politiek, economie, onderwijs, mobiliteit en media. Alle mensen hebben hiervan geprofiteerd. Ook in Maastricht waar de sociale en economische verschillen zeer groot waren. Of het tempo van veranderingen zich in deze eeuw voortzet en of iedereen daar beter van wordt is de vraag. Hoe zou je de Mestreechter Geis nu uitbeelden?

Onze kerk was in de twintigste eeuw zowel een aanjager als een remmer van veranderingen. Onze Blijde Boodschap staat inhoudelijk niet op gespannen voet met technische en maatschappelijke veranderingen. Voor de canons en de structuur van onze kerk ligt dat anders. Over het waarom hiervan is het laatste artikel nog niet geschreven.

In feite gaan ontwikkelingen steeds sneller, maar wij zijn ons minder gaan verbazen over nieuwe dingen. We gebruiken steeds gemakkelijker apparaten zonder te begrijpen hoe het werkt. Maatschappelijke veranderingen bijhouden is lastig als ze onze waarden en normen raken. Tenzij je een geboren opportunist bent. Hoe sneller dingen en opvattingen veranderen, hoe groter de kans dat mensen afhaken. De twintigste eeuw in Europa begon met ideologieën en religies die grote mensenmassa's op de been brachten en bij elkaar hielden. Veel van deze overtuigingen zijn verdwenen of versplinterd. Daardoor begon de eenentwintigste eeuw zonder breed gedragen gemeenschapszin. Onze kerk merkt dat als geen ander en heeft er misschien wel het meeste last van. Liberalen, socialisten en christendemocraten hebben hierop nog geen antwoord gevonden. Onze kerk ook niet, hoewel het Tweede Vaticaans concilie er in 1962 relatief vroeg bij was om de ramen van de Rooms-katholieke Kerk open te zetten en een frisse wind te laten waaien. Maar het lukte niet om de vensters op een haakje te zetten en veel ramen sloegen dicht.

Het is goed om grote veranderingen in je leven met anderen te delen, om te vieren en om te verwerken. Bovendien, het hoort bij de ontwikkeling van je identiteit als mens. In een sport- of culturele vereniging is dat heel gewoon. Maar het samenkomen in een kerk of het samen optrekken in processies en broederschappen wordt met argusogen bekeken. Een begrijpelijke houding als het gaat over gesloten geloofsgemeenschappen of over geloofsvieringen die zich louter in de beslotenheid van niet publieke gebouwen afspelen. Begrijpelijk ook

dat de buitenwacht dan geen idee heeft wat bijvoorbeeld de liturgie betekent.

In het persoonlijke en openbare leven zijn symbolen, rituelen, tradities en ceremoniën heel gewoon. Voor publieke activiteiten van sport en cultuur lopen mensen massaal uit. Het publiek geniet niet alleen van het spektakel maar heeft ook enige kennis van zaken om het te kunnen waarderen. Hoe anders is dat met de symbolen, rituelen, tradities en ceremoniën van ons geloof. Alleen de grote processies in de binnenstad trekken weliswaar veel belangstelling, maar de meeste mensen kijken verbaasd of geamuseerd toe op de terrassen met een glas in de hand.

Dit kan een confronterende ervaring zijn voor de mensen die aan de processie deelnemen. Maar dat wordt gecompenseerd door de bijzondere devotie die de deelnemers voelen. En vergeet niet de saamhorigheid om er iets moois van te maken én om in de pas te lopen. Of door de humor dat in de Maastrichtse processie altijd gaten vallen. Samen laten zien dat je geloof belangrijk voor je is en dat je dit met anders-, niet-gelovigen en zij 'die nog niet precies weten wat ze geloven' wilt delen.

Symbolen, rituelen, tradities en ceremoniën helpen mensen betekenis te geven aan dingen die ze belangrijk vinden. Zowel oude mysterieuze als nieuwe moderne manieren kunnen dit effect hebben. Wat is het geheim hiervan? Is het de kracht van een rustpunt, het houvast of de vertrouwdeheid? Of wordt de emotie van een bijzondere gebeurtenis tastbaar gemaakt?

Processies en broederschappen geven gemeenschapsgevoel of, met een modern woord, 'community', maar ook de kracht om dat te doen tegen het algemene denken in. Onze kerk is geen volksbeweging meer maar een waakvlammetje. Dan is het laten branden van een Godslamp buiten het kerkgebouw belangrijker dan ooit. Processies en broederschappen hebben die rol. Dat leidt niet vanzelf tot meer kennis van en begrip voor ons geloof. Meer toelichting en dat op een moderne manier is nodig. Anders blijven onze geloofsuitingen symbolen, rituelen, tradities en ceremoniën uit de vorige eeuw. Dan worden we folklore. De waakvlammen van al onze godslampjes zullen oplichten als ze de transitie van fossiel naar groen maken.

Veel parochies hebben geen processies en broederschappen. Maar daar zijn wel nog waakvlammetjes die willen branden. Werk samen met anderen en ontwikkel nieuwe vormen om naar buiten te treden. Een prachtig voorbeeld daarvan is de lichtjestocht van de O.L.V. van Lourdeskerk naar de begraafplaats Oostermaas in november. De waakvlammetjes van de Koepelkerk lopen met een kaars mee.



Willem Wolters

De koren van de Annakerk in het zonlicht: Ascension



In het voorjaar van 1969 werd in de toenmalige parochie Christus Hemelvaart in de jonge buitenwijk Pottenberg Maastricht-West, een jongerenkoor opgericht, dat de naam Ascension kreeg. Engels voor "Hemelvaart".

In de loop der jaren is dit koor uitgegroeid tot een volwaardige zangvereniging die de Ascension sound en het jeugdig elan heeft behouden. Volgend jaar vieren we ons 55-jarig jubileum.... dat zegt voldoende.

Vele hoogtepunten heeft deze club gekend maar ook natuurlijk dieptepunten, maar dit maakt ons tot wat we nu zijn. Een club die het nog altijd leuk vindt om muziek te maken. We blijven ons verbeteren en dat maakt het altijd weer een uitdaging om onze grenzen te verleggen.

Sinds 2012 is de Sint Annakerk in Maastricht de thuisbasis van het koor. Daar wordt iedere dinsdagavond gerepeteerd en wordt 1x per maand de eucharistieviering opgeluisterd met zang en tekst.

Naast onze maandelijkse inbreng tijdens de eucharistieviering luistert Ascension op aanvraag ook huwelijksmissen op en verzorgt de zangvereniging uitvoeringen buiten de kerk, bijvoorbeeld bij feesten of evenementen.

Behalve zingen en muziek maken is er uiteraard op zijn tijd een leuke activiteit, een uitstapje, een feestavond. Ook het roemruchte kampweekend is voor de leden van Ascension steeds weer iets om naar uit te kijken. Het familiegevoel is groot, veel vriendschappen voor het leven zijn hier ontstaan, kortom een gezellige club mensen die er voor elkaar is in dik en dun en die graag samen een muzikale prestatie neerzetten.

Ons repertoire biedt voor elk wat wils. Aan bestaande muziekstukken wordt vaak een eigen interpretatie gegeven. Het repertoire verandert voortdurend en wordt aangevuld met actuele muziek of verzoeknummers. Het koor bestaat uit zingende leden en een combo en staat onder de enthousiaste leiding van Enrico Marti.



Vocalgroup Alliance

Wij zijn: Vocalgroup Alliance, o.l.v. Eric Feron. We zijn een koor bestaande uit zo'n 35 leden variërend in leeftijd.

De begeleiding wordt verzorgd door ons combo.

Het koor vindt zijn oorsprong in 1967, toen als jongerenkoor, als één van de eerste in Maastricht. In 2022 hebben we het 55-jarig jubileum gevierd. Al meer dan een halve eeuw worden de heilige missen in de Annakerk voorzien van muzikale klanken! Ook tekstueel maken wij aan de hand van de lezingen een vertaalslag naar de dag van vandaag. De keuze van onze liederen passen we hierop aan. Een rustpunt in ons soms toch jachtig bestaan.

Om de 3-4 weken luisteren wij op zondag om 10.00 uur de heilige mis op in de Annakerk aan de Via Regia.

Wij nemen verder deel aan promsconcerten, kerstvieringen, huwelijksmissen en geven concerten in onze Kerk.



Alliance betekent verbondenheid.

Verbondenheid met u tijdens de eucharistie.

Wij nodigen u dus van harte uit!

Onze laatste viering voor de zomer is op zondag 16 juli. Na ons zomerreces zingen wij weer op 17 september (Lambertusfeest). Breng gerust eens een bezoekje aan onze website: www.vocalgroupalliance.nl

Wij kunnen altijd nog nieuwe leden gebruiken.

Op woensdagavond van 20.00 u. tot 21.30 u. repeteren wij in eerder genoemde kerk.

Al sinds 1967 zingen wij een zeer gevarieerd repertoire.

Wij blijven ons repertoire steeds uitbreiden en kwalitatief naar een hoger niveau brengen. Van Viva la Vida van Coldplay tot het Halleluja van Händel.

Als koor voelen wij ons ook heel verbonden met elkaar. Wij komen niet alleen naar de repetitie om te zingen, maar na afloop is er nog een gezellig samenzijn.

Verder worden er nog een aantal keren per jaar gezellige uitjes georganiseerd. Veel leden zijn al meer dan 35 jaar lid.

Ben je enthousiast geworden?

Kom eens naar ons luisteren en doe gewoon gezellig mee met onze repetitie.

Wil je van te voren nog enige informatie bel dan gerust naar: 06-22213451 Eveline Wilmes

Wat doen we met autorijden als vanzelfsprekend?

Best heel veel. Alleen, je staat er niet zo bij stil. Daartoe hoort ook dat je vaak je spiegels gebruikt. Achteruitkijken en natuurlijk vooruit kijken. Dat wil ik vanuit Meerssen ook doen nadat we dit jaar 801 jaar op de teller hebben staan sinds het bloedwonder plaatsvond in de Basiliek en we een octaaf zijn gaan vieren.

Omijkend zagen we weer hoe belangrijk de inzet is van de Broederschap van het Heilig Sacrament. Ook zagen we weer de traditionele invulling van de deelnemers vanuit de omgeving. Bedevaarders uit Ulestraten en Schimmert vormen getalsmatig “sterke” gezelschappen. Ze komen onder begeleiding van hun Fanfare. Het geeft zeker cachet aan de pelgrims die komen bidden voor hun parochies en de individuele intenties. Naar vermogen halen we vanuit de Bartholomeus kerk de bezoekers op, ook als ze nog met en handjevol zijn. En dat laatste gaat zeker op voor de mensen van de kerk in West, Berg en Terblijt en Houthem. In enkele gevallen sluiten zich in de kerk wel parochianen aan van de bezoekende kerken. De meeste parochies zetten nog een koor(tje) in. De voorlaatste dag van de biddagen is standaard voorzien voor Maastricht. Dan zijn we met diverse priesters goed present op het priesterkoor. De kern van de opzet is niet dat het een bedevaart van priesters is maar van de bewoners van de omliggende parochies. Door een opmerking welke ik maakte kwam het voorstel van de grond om ook een koor uit Maastricht te gaan uitnodigen. Een stad met zoveel kerktradities zou een heel mooi iets kunnen uitwerken voor hun achterban. Want het gaat er niet om dat we de kerk vullen met aantallen. Waarbij er natuurlijk van de bezoekers een stimulans kan uitgaan elkaar te bemoedigen om het Allerhoogste Goed dat ons als Kerk werd toevertrouwd, de Heilige Eucharistie is en de Aanbidding, intens te beleven en de thuiskerken de vrucht ervan zouden gaan zien.

“Zien eten ...doet eten” zegt de volksmond. Een ontroerend mooi initiatief kwam dit jaar wel uit Maastricht. Voor het eerst kwam aan de vooravond van het octaaf op woensdagmiddag een groepje jeugdige pelgrims hun “bloemenhulde” inhoud en vorm geven. Een soort jeugdbroederschap zou zich daaruit kunnen ontwikkelen. De initiatiefneemsters hebben een vooruitziende blik. Zo ervoer ik het. Wie immers niet zaait, zal ook niet oogsten. “Jong geleerd oud gedaan” heette het vroeger. Wishfull thinking mag toch? Om eens vooruit te kijken? Ik weet wel, de Broederschappen hebben vaak



Bloemenhulde kinderen aan de vooravond van het octaaf.



Welkom werden ze geheten zonder woorden maar door aanwezigheid van de Broedermeesters van het Heilig Sacrament.

en ook wel veelvuldig hun eigen activiteiten op de plek waar hun wortels liggen. Zou het niet zinvol zijn als ze elkaar daarin bevestigen? Door elkaar ook op momenten van uitvoering in de diverse kerken te bezoeken met een deelname aan een activiteit? Een gedachte welke ik kreeg toen de gastpredikant uit de kathedraal van den Bosch, deken Blom, vergezeld werd door een lid van hun broederschap in tenue.

Past. Theo v. Galen- Meerssen

PROCESSIES EN BROEDERMEESTERS VAN HET HEILIG SACRAMENT

Aan de cultus en bedevaart in Meerssen ligt een mirakel uit 1222 ten grondslag dat door Caesarius van Heisterbach wordt beschreven. Caesarius vermeldt eerst in het kort de situatie in Meerssen, dat ressorteerde onder de abdij van St. Remigius in Reims. Het wonderverhaal luidt, volgens de vertaling van Schrijnen (1909):

‘Toen een van de broederen de Heilige Mis zou lezen, verzuimde hij water en wijn in de kelk te gieten. Op het moment dat hij het kruisteken zou maken vóór het onzevader en hij de doek van de kelk nam, merkte hij dat er geen vocht in de kelk zat, wat hem bovenmate bedroefd maakte. In zijn vertwijfeling deed hij, talloze smartelijke verzuchtingen slakend, een beroep op Gods barmhartigheid en meteen

hoorde hij een stem van boven: 'Uw gebed is verhoord'. Hierdoor gerustgesteld vervolgde hij het ritueel, brak de hostie en liet daarvan een deel in de kelk vallen, en zie: Christus, de kracht en wijsheid Gods [1 Kor. 1, 24], die aan het kruis - tegen de wetten der natuur in - uit zijn dode lichaam bloed en water had laten vloeien, bracht nu ook uit zijn sacramenteel en onsterfelijk lichaam - tegen de gewone orde in - bloed en water voort. Evenals het bloed gutst uit doorgesneden aderen, zo stroomde onder het oog van de priester uit het hostiedeeltje op twee plaatsen twee verschillende soorten vloeistof. In de kelk zag men namelijk niet de gedaante van wijn, maar van menselijk bloed.'



Het wonder in 1465 en de periode daarna

- Terwijl er druk aan de kerk werd gewerkt, werd ze, volgens de overlevering, in 1465 door een zware brand getroffen, al dan niet als gevolg van oorlogsgeweld; in die tijd was er allerwegen oorlog in en rond het Luikse en Limburgse land. In ieder geval bleef het Heilig Sacrament op wonderbaarlijke wijze behouden, een wonder dat, meer dan dat van 1222, Meerssen als bedevaartoord populair maakte. Terwijl de kerk in lichter laaie stond en het tabernakel waarin het sacrament rustte, onbereikbaar was geworden, maakte een toegesnelde landman (uit de buurt van Raar) een kruisteken om zich vervolgens een weg door het vuur te banen. Hij opende het tabernakel en bracht het Allerheiligste ongeschonden naar de pastoor (vgl. een gelijkaardig wonder in 1342 te → Stiphout). Vervolgens keerde hij naar zijn akker terug, waar hij merkte dat een engel zijn onderbroken ploegwerk had voortgezet. Dankzij dat wonder kreeg de sacramentsverering nieuwe impulsen en in de jaren na 1465 werd de toeloop van pelgrims allengs groter.

De oudst bekende vermelding van een speciale processie waarbij het Sacrament van Mirakel werd meegevoerd, dateert uit 1517: 'Int jaer XVII [1517] des eersten daechs inden Mey ende twas sint Philips ende Jacobus daech soe wart sint Tauweren cas te Mersen

omgedragen ende het was op eynen vridach'. Enkele auteurs hebben uit deze informatie afgeleid dat er destijds al een broederschap bestond.

- In 1746 werd het 'Loffelijk Broederschap van 't Alderheylighste Sacrament' opgericht, dat nog steeds bestaat en in de loop der eeuwen met vele aflaten is begiftigd. Mogelijk betreft het hier een heropricting, want hierboven werd reeds het bestaan van een broederschap in 1517 geopperd. Ook in het verslag van de dekenale visitatie op 6 oktober 1673 wordt vermeld dat de broederschap van de parochie gewijd is aan het Allerheiligst Sacrament. De aanleiding voor de oprichting of heropricting in 1746 wordt uiteengezet in de statuten en andere stukken die de proost van Meerssen, Petrus Projart te boek heeft gesteld. In dat jaar maakte het Sacrament van Mirakel te Meerssen een ongekennde opleving mee.

De broedermeesters nu dragen met hand en hart zorg voor het behoud van de bedevaartstraditie. Doen dit ook door de mouwen uit de hand te steken en waken mee dat kerk en de directe omgeving gezien en bezocht kan worden.

Broederschap van Sint Servaas



Broederschap van Sint Servaas in 2016 toen Deken Hanneman nog in ons midden was.

De Broederschap van Sint Servaas dateert van het begin van de vorige eeuw en werd na een periode van "stilte" in 1979 in ere hersteld.

De Broederschap stelt zich ten dienste van de Sint Servaas Basiliek in Maastricht, aan het Keizer Karelplein nabij het Vrijthof. De Broederschap bestaat momenteel uit 55 leden en aspirant leden. Een van de belangrijkste en mooiste taken is het dragen van de Noodkist tijdens de zeven-jaarlijkse Heiligdomsvaart. Daarnaast heeft de Broederschap een aantal taken tijdens de Liturgische vieringen en de Hoogfeestdagen in Basiliek van Sint Servaas. Wij nodigen u graag uit nader kennis te maken met de Broederschap en haar werkzaamheden voor de Sint Servaas Basiliek.

Voor meer informatie over de Broederschap van Sint Servaas kunt u een mail sturen naar het secretariaat: info@broederschapsintservaas.nl

Persbericht

Verjaardag wijding parochiekerk Wolder

Op 12 juli aanstaande is het exact 125 jaar geleden dat de nieuwe kerk van Wolder plechtig en feestelijk werd ingewijd.



Nadat op 16 april 1893 door het toenmalige Kerkbestuur werd besloten om de oude en bouwvallige Sint Marcuskerk te slopen duurde het toch nog tot 4 juni 1896 eer pastoor Pijls de eerste steen voor de nieuwe kerk mocht leggen.

Aannemer Gerardus Theunissen uit Biesland mocht het ontwerp van architect L.A.J. Keuller gaan bouwen. De nieuwe kerk werd om de oude kerk heen gebouwd en zodoende kon de oude kerk nog ongeveer een half jaar in gebruik blijven.

Op 5 februari 1897 werd hier de laatste Mis opgedragen en werd het Allerheiligste plechtig overgebracht naar de noodkerk in de harmoniezaal aan de Tongerseweg. Dit werd belangeloos door de familie Kerkhofs aangeboden.

De eerste H. Mis in de nieuwe kerk, hoewel nog niet helemaal opgeleverd, werd op 15 december 1897 opgedragen.

Op 12 juli 1898 was het dubbel feest in Wolder.

Niet alleen pastoor Pijls vierde zijn zilveren priesterjubileum. Ook de nieuwe kerk, met als schutspatronen de H.H. Petrus en Paulus, werd plechtig ingewijd door de missiebisshop mgr. Hofman ofm., daartoe opgedragen door de Roermondse bisschop mgr. Boermans. Deze laatste kon wegens ziekte niet aanwezig zijn.

Op zondag 9 juli 2023 willen wij dit in een gezongen Hoogmis gaan herdenken. Om 09.30 uur vieren wij de H. Mis en aansluitend zal in en om de pastorie gezamenlijk koffie worden gedronken. Tevens zal in de kerk een bescheiden expositie ingericht worden waarbij de geschiedenis van de kerk aan bod komt.

Het Kerkbestuur en het pastorale team nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.



Wolder, mei 2023, E. Lamkin
troglophile@telenet.be Tel.: 06- 57 13 67 93

VIERING ROBIJNEN PRIESTERJUBILEUM PASTOOR DE JONG

Op zondag 28 mei jl. precies 40 jaar na dato vierde pastoor Everard de Jong zijn robijnen priesterjubileum. De dag begon met een feestelijke viering met als gastpriesters oud-bisschop Fr. Wiertz, Diaken A. Inderwisch, rector L. Hendriks, kapelaan Slaven Brakjovic en diaken Reinartz. Aanwezig waren afgevaardigden van de Ordinariaat van de Nederlandse Strijdkrachten en vond er muzikale opluistering plaats door het Kon. St. Caeciliakoor uit Heer.

Hierna volgde een sfeervolle processie door de parochie Heer met veel kijkers en als speciale gasten liepen mee rector Hendriks en Diaken Inderwisch en leden van het Ordinariaat van de Nederlandse Strijdkrachten.

Hierna werd hij onder muzikale opluistering door Harmonie Heer Vooruit en Kon. Harmonie van Heer naar gemeenschapshuis Aen de Wan begeleid. Deze beide harmonieën speelden afzonderlijk nog een serenade.

Daarna volgde de receptie en de verdere invulling van de middag was met de leden van de kerkbesturen Maastricht-Oost, priesters uit Maastricht, koster en familie.

Het was een bijzondere dag met vele leuke momenten en ontmoetingen.





+ H. MARTINUS PAROCHIE + TE + WYCK - MAASTRICHT +

EER AAN GOD

Een tijdje geleden vroeg iemand tijdens een vergadering op een R.K. school (in een land met christelijke meerderheid): "Zouden we misschien de lessen mogen beginnen met een gebed? Een *Wees Gegroet?*" Een van de ouders maakte daar ernstig bezwaar tegen: "Dit is beledigend... wij moeten voorzichtig zijn om anderen niet te discrimineren."

Heden ten dage vindt men al gauw veel, ja alles wat onverenigbaar is met hun ongeloof, beledigend. Is een gebed uitspreken onverenigbaar met ongeloof? Zelfs bij deze katholieke school? Het gaat soms zo ver dat er mensen zijn die vinden dat openbare belijdenissen van het geloof – een kruisje om je hals, processies, kersttallen, beelden van heiligen op publieke plaatsen enz. – verboden zouden moeten worden. De redentatie en overtuiging van deze mensen is zeer discutabel: ze menen dat het Christelijk Geloof op een of andere manier andere religies of mensen zonder geloof, beledigt. Over anderen godsdiensten durven zij geen woord te uiten.

Hoe gemakkelijk is het tegenwoordig om zich 'beledigd' te voelen door christelijke normen en waarden... Ook gaat het om dingen die niet inherent aanstootgevend zijn, wie zich beledigd voelt krijgt aandacht van media. De 'beledigde' verwacht meestal een verontschuldiging: "Het spijt me dat ik je beledigd heb, vergeef me alsjeblieft." We zitten steeds meer gevangen in deze nieuwe, weinig tolerante gedragscode t.o.v. christenen.

Ondanks deze hypergevoeligheid is men wel ongevoelig, ja zelfs volledig onverschillig, voor beledigingen tegen God. Terwijl het duidelijk is dat God geëerd moet worden.

God eren: dit is het hart van onze godsdienst.

God is onze Vader. Hij verwacht van ons dat we zoveel mogelijk zijn zoals Hij: in goedheid, naastenliefde, eerlijkheid, oprechtheid, zuiverheid, offerbereidheid, geduld, trouw en barmhartigheid. We zijn uiteraard geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. "Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is" (Mattheus 5,16).

KINDEREN WANDELEN MET JEZUS

Op bedevaart gaan is van oudsher een vorm van eer aan God te brengen.

Afgelopen 7 juni hebben een klein vijftiental kinderen en 8 volwassenen een mini-bedevaart gedaan vanuit onze parochie naar de Basiliek van Meerssen. Met *Pelgrimspaspoort* en rozenkrans vertrokken ze met het *Gouden Gebedsdoosje*, met daarin hun intenties en de intenties van vele parochianen die zich tot het gebed van de kinderen hebben toevertrouwd. Onderweg werd er gebeden, gezongen, gespeeld en gegeten. Voor een eind aan de oorlog in Oekraïne en voor vrede in onze eigen kleine gemeenschappen werd speciaal gebeden.

NB In oktober zal er weer een mini-bedevaart georganiseerd worden door onze parochie voor allen die belangstelling daarvoor hebben.

BROEDERSCHAP VAN HET HEILIG KRUIS

"Waar twee of drie in Mijn Naam tezamen zijn, ben Ik in hun midden" (Mattheus 18,20).

Elke eerste vrijdag van de maand brengen we eer aan God in onze kerk door de Aanbidding te houden van 12.00 uur t/m 18.00 uur, ter eerherstel van de beledigingen en de zonden begaan tegen de Heer. Onze Lieve Heer wacht op u. Om 18.30 uur bidden we met onze Broederschap de Kruisweg samen. Allen zijn welkom. Ten slotte wordt de votieve H. Mis ter ere van het Heilig Hart gevierd om 19.00 uur voor de intenties van de overledenen en de levenden van de Broederschap, zowel van broedermeesters als van leden. Aansluitend, verering van de relikwieën van het H. Kruis van Christus.

Kom en zie, bid mee, maak kennis met onze Broederschap, word lid daarvan en ontvang onze Nieuwsbrief.

ONTHOUD DEZE DATUM

Zondag **10 september 2023**, om **11.00 uur**: *H. Mis* uit dankbaarheid en *feest* ter gelegenheid van het *40-jarig Priesterjubileum* van Pastoor A. Tardier C.O.

U bent een van de genodigden.

TIJDSTIPPEN H. MIS: Zondag om 11.00 uur, Dinsdag om 19.00 uur, Wo. t/m Vr. om 9.30 uur.

BIJZONDERHEID: Zo. 3 september, *H. Mis* om 10.00 uur. Aansluitend: *Sacramentsprocessie* door Wyck.



Parochiefederatie

Onze Lieve Vrouw Sint Pieter

Bijschrijving Bidweg van de Sterre der Zee Maastricht in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland officieel bekrachtigd

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 werd de bijschrijving van de Maastrichtse Bidweg van de Sterre der Zee in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland officieel bekrachtigd. Tijdens een plechtige en feestelijke bijeenkomst in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee in Maastricht ondertekende de heer Marco van Baalen (directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland) het Certificaat van bijschrijving. Daarna werd uit dankbaarheid de Grote Bidweg gelopen.



Gouden priesterjubiläum van emeritus pastoor Frans Delahaije

Op zondag 4 juni 2023 werd het gouden priesterjubiläum van em. Pastoor Frans Delahaije gevierd met een feestelijke H. Mis in de kerk Sint Pieter Beneden, met medewerking van de beide St. Ceciliakoren, het koor Anastasis en het Dragersgilde van de H. Petrus. Een dag met een gouden randje.



Uitstapje medewerkers Parochiekantoor OLV-STP en Pastoraal Team naar Luik met uitstekende gids Diaken Régis de la Haye



Uitstapje misdienaars en familiekoor 2023



EUCHARISTIEVIERINGEN DEKENAAT MAASTRICHT

Kerk	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
Sint Servaasbasiliek, Keizer Karelplein	9.00 H. Mis	9.00 H. Mis	9.00 H. Mis 18.00 Taizéviering	9.00 H. Mis	9.00 H. Mis	9.00 H. Mis 17.00 Aanbidding	10.00 Hoogmis 18.00 Engelstalige Mis
Sint Mathias, Boschstraat		8.30 H. Mis	8.30 H. Mis	8.30 H. Mis	8.30 H. Mis	18.30 H. Mis	11.15 H. Mis
OLV van Lourdes, Oostermaas (online te volgen via www.kerkomnou.nl)	9.00 H. Mis	9.00 H. Mis	19.00 H. Mis			19.00 H. Mis	10.30 H. Mis
H. Martinusparochie, Wyck		19.00 H. Mis	9.30 H. Mis	9.30 H. Mis	9.30 H. Mis 1 ^e vrijdag van de maand: 19.00 H. Mis		11.00 H. Mis
H. Walburga, Amby		9.00 H. Mis		9.00 H. Mis			11.00 H. Mis
H.H. Monulfus & Gondulfus, De Heeg					9.00 H. Mis		11.15 H. Mis
H. Michaël, Heugem- Randwyck	9.00 H. Mis					19.00 H. Mis	
Sint Petrus-Banden, Heer	19.00 H. Mis	19.00 H. Mis		19.00 H. Mis	18.00 Aanbidding 19.00 H. Mis		9.45 H. Mis
H. Antonius van Padua, Scharm			18.00 Aanbidding 19.00 H. Mis			17.30 H. Mis	
H. Johannes de Doper, Limmel							9.00 H. Mis
Koepelkerk, H. Joannes Bosco & H. Hart van Jezus, Wyckerpoort				14.30 H. Mis voor Maria gebedsgroep		8.00 viering geloof van Eritrese Orthodoxe Kerk	10.30 H. Mis
H. Cornelius, Borgharen		18.30 H. Mis	19.00 H. Mis		19.00 H. Mis		10.30 H. Mis
H. Martinus, Itteren						19.00 H. Mis	
San Salvator, Daalhof	9.00 H. Mis			9.00 H. Mis			11.30 H. Mis
H. Hart van Jezus, Oud- Caberg					9.00 H. Mis (18 augustus kapel Lanakerveld)		11.30 H. Mis
H.H. Petrus en Paulus, Wolder		19.00 H. Mis (15 augustus Kerkplein)					9.30 H. Mis
De Vier Evangelisten, Malberg			9.00 H. Mis			18.30 2 ^e zaterdag van de maand LifeTeen (8 juli Vormsel)	10.00 H. Mis
H. Anna & H. Lambertus, Annakerk, Brusselsepoort			18.45 H. Mis				10.00 H. Mis
Sint Jozef en Sint Theresia, Belfort & Biesland						17.30 H. Mis	
Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, OLV Plein Via livestream te volgen op www.sterre-der- zee.nl/uitzendingen\	9.10 Laudan 9.30 H. Mis	9.10 Laudan 9.30 H. Mis	9.10 Laudan 9.30 H. Mis	9.10 Laudan 9.30 H. Mis	9.10 Laudan 9.30 H. Mis	9.30 H. Mis 11.00-12.15 Biecht- gelegenheid 17.00 Engelstalige H. Mis (crypte)	8.25 Laudan 8.45 H. Mis 11.00 Latijnse Hoogmis
H. Petrus, St. Pieter beneden & Allerh. Verlosser en H. Petrus St. Pieter op de Berg		18.40 vespers of rozenkrans 19.00 H. Mis (beneden) <u>Niet in juli en augustus</u>				18.30 H. Mis (beneden)	9.45 H. Mis beneden / boven zie parochieblad 1 ^e zondag van de maand: 18.00 Spaanstalige Mis (beneden)
H. Agnes, Bunde				9.00 H. Mis		17.30 H. Mis	11.30 H. Mis
H. Martinus, Geulle					9.00 H. Mis		10.15 H. Mis
Onbevlekt Hart van Maria, Moorveld		9.00 H. Mis				19.00 H. Mis	
H. Catharina, Ulestraten			9.00 H. Mis				9.00 H. Mis
Basiliek van het H. Sacrament, Meerssen	19.00 H. Mis	2 ^e dinsdag van de maand in Beukeloord om 15.00 H. Mis		10.00 H. Mis	9.00 H. Mis	9.00 H. Mis	11.00 H. Mis
H. Jozef Arbeider, Meerssen- West			19.00 H. Mis			19.00 H. Mis	
H. Hart van Jezus, Rothem							10.00 H. Mis

Kinderpagina

Welk gebed staat hieronder?

De zomer is weer in het land. De zon schijnt, het is lekker warm en het lijkt wel alsof de mensen in de zomer vrolijker zijn. De afgelopen maanden zijn er op veel plaatsen processies geweest. Dat is een soort optocht waarin heel veel mensen lopen die iets uitbeelden of iets laten zien (mooie beelden van Heiligen bijvoorbeeld of harmonieën die mooie muziek maken). Maar het allerbelangrijkste in de processie komt helemaal aan het eind. Daar loopt de priester onder de hemel (dat noemen we ook wel baldakijn) en hij draagt een monstrans met daarin het Heilig Sacrament. **Jezus zelf wordt door de straten gedragen!** Uit eerbied knielen mensen als Jezus voorbij komt!



zet de juiste letters in de juiste kaarsen:

W s g gr t M r ,
 v l v n g n d .
 D H r s m t U .
 G j z jt d g z g nd
 nd r d vr u w n
 n g z g nd i s J z s
 d vr cht v n w sch t.
 H l g M r ,
 M d r v n G d,
 b d v r ns z nd rs,
 n n n h t
 r v n nz d d
 A m n

Rebus

Lukt het jou om deze rebus op te lossen?

 -sp	 ko=d	 o=ce -t	 l=i -e	 k=gt	 -ur	 f=p -t	
 vo=h	 g=h t=l	 -u l=g	 t=s -o	 -t	 -t	 s=r	 ko=d
 -nd	 -r -i	 -b l=n	 h=l n=t	 ge=d	 b=z r=n	 -m	 -oz -n
 k=m r=n							

Oplossing: In de processie draagt de priester het Heilig Sacrament door de straten en laat dit zien aan de mensen!